



Protestantse Gemeente
Zoetermeer



Welkom!



Protestantse Wijkgemeente
Oude Kerk Zoetermeer

OUDE KERK

De Oude Kerk is een wijkgemeente in het hart van Zoetermeer. Het kerkgebouw staat in het oude Dorp; gemeenteleden komen uit heel Zoetermeer. Het is ons verlangen om in Zoetermeer geloof, hoop en liefde te delen met jong en oud en om van betekenis te zijn voor ieder die God nodig heeft.

We zijn een levende gemeente rondom een open Bijbel, in de eeuwenoude traditie van de christelijke Kerk. Wij vormen een confessionele (belijdende) geloofsgemeenschap. We geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, en belijden dat Jezus Christus onze Heer en Verlosser is, de Opgestane. Geïnspireerd door de Heilige Geest dragen we dat uit in woord en daad, in dienen en delen.

De eredienst op zondag en de doorgaande lofzang vormen de kern van de Oude Kerk Gemeente. Leven vanuit een open Bijbel en vertrouwen op Gods belofte helpen om te groeien in geloof, vrucht te dragen en kerk te zijn in deze tijd. De verschillende generaties vinden er hun thuis, in kerkdiensten, bij ontmoetingen en bij andere gemeenteactiviteiten.



Benieuwd geworden? Van harte welkom!

Voor meer informatie, raadpleeg onze website: www.oudekerkgemeente.nl



ZOETERMEER-ZUID

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid is gevormd door het samengaan van de geloofsgemeenschappen van De Regenboog (Rokkeveen), De Oase (Meerzicht) en de Pelgrimskerk (Dorp). De gemeente komt samen rondom het Evangelie van Jezus Christus en wil een levend teken zijn van geloof, hoop en liefde in woord en daad. Dit doen we door het Evangelie te delen met hen die zoeken naar zin en betekenis voor hun eigen leven en door het bieden van hulp en aandacht aan mensen die kwetsbaar zijn. In vieringen en bijeenkomsten willen we ons geloof belijden en verdiepen. Vier kernwoorden helpen daarbij.

Vieren

Naast de zondagsvieringen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, willen we zoeken naar nieuwe wegen als het gaat om vieren en samen het geloof beleven. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol.

Geloofsgesprek

Door met elkaar in gesprek te gaan, willen we ons geloof verdiepen. Samen zoeken naar de betekenis van het christelijk geloof voor onszelf, onze geloofsgemeenschap en de samenleving. Uitgangspunt daarbij is de zoektocht naar en het contact met God, met Jezus Christus als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron.

Jeugd- en middengeneratie

We kiezen er bewust voor om de jeugd en jongeren en de generatie tot 45 jaar extra aandacht te geven door met hen in gesprek te gaan over de rol en betekenis van de kerk in hun leven.

Kerk naar buiten

De kerk is geen doel op zichzelf; wij willen ons als gemeente inzetten voor de maatschappij waarin wij leven.

Benieuwd geworden?

U bent van harte welkom bij ons.

Voor meer informatie, raadpleeg onze website: www.pwzz.nl





OOSTERKERK

De Oosterkerk staat in het centrum van Oosterheem, de nieuwste wijk van Zoetermeer. Een markant, modern en multifunctioneel kerkgebouw dat in 2014 in gebruik is genomen.

Iedere zondag komt de Oosterkerk- en Perrongemeenschap samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Er zijn diverse stijlen diensten en meetings. Naast ouderen komt er ook veel jeugd naar de kerk.

En we doen meer. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. Het is ons verlangen om samen kerk van Jezus Christus te zijn. In zijn spoor proberen we het goede te doen voor elkaar, voor de wijk en voor de stad.

Daarom zijn sommige activiteiten gericht op uitleg en verdieping van het geloof, maar er zijn ook activiteiten die zich alleen richten op ontmoeting en gedeelde interesses.

In al onze samenkomsten en activiteiten willen we een gemeente zijn waar iedereen zich thuis en gezien voelt. Of je nu heel vertrouwd bent met het christelijk geloof of juist niet, je bent welkom!

Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.oosterkerkzm.nl en www.perronoosterheem.nl

ICHTHUSKERK



De Ichthuskerk aan de Parkdreef 258 is de centrale plek van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Het is een fijn kerkgebouw van waaruit we invulling geven aan aansprekend kerk-zijn in deze tijd. Onze wijkgemeente beslaat de stadswijken Buytenwegh, De Leyens, Seghwaert, Noordhove en Oosterheem. Ook wonen er verscheidene gemeenteleden in andere wijken.

Er zijn kerkdiensten met kinderkerk en tienerdiensten en van tijd tot tijd interactieve Chagall- en Vrouwenvieringen. Met verschillende basisscholen hebben we goede contacten en er zijn kerk-schoolvieringen.

We hebben een gemeente met ruimte voor een inspirerende diversiteit aan geloofsbeleving van jongeren en ouderen. We merken steeds hoe goed dat samen kan gaan! Doordeweeks zijn er veel kerkelijke activiteiten in dit gebouw, zoals ontmoetingen (Open Ichthus, inloopmiddagen), bijeenkomsten en vergaderingen. Ook zijn er activiteiten bij mensen thuis (gespreksgroepen, ontmoetingsochtenden).

In onze wijk zijn zo'n vierhonderd vrijwilligers actief. De zorg voor elkaar is pastoraal én diaconaal, door pastores, vrijwilligers en gemeenteleden onderling. We onderhouden contacten met andere kerkgenootschappen en levensbeschouwelijke groeperingen.

Meer informatie staat op www.pwzn.nl en in de kerk-app van de Ichthuskerk. Ook op Facebook is de Ichthuskerk actief.



Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk



Oude Kerk
Dorpsstraat 59
2712 AD Zoetermeer
www.oudekerkgemeente.nl

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord



Ichthuskerk
Parkdreef 258
2724 EZ Zoetermeer
www.pwzn.nl

Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk



Oosterkerk
Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
www.oosterkerkzm.nl

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid



Kerkelijk Centrum
De Regenboog
Nathaliegang 263
2719 CR Zoetermeer
www.pwzz.nl



Protestantse Gemeente
Zoetermeer

Kerkelijk Bureau • Frans Halsstraat 3 • 2712 JS Zoetermeer • di en vr: 9.30-11.30 uur
T 079-316 82 56 • E kerkbureau@pgzoetermeer.nl • W www.pgzoetermeer.nl