

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster oktober 2019

DI. 1 OKTOBER (Marcus 6:30-34)

Jezus zag een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig.

WO. 2 OKTOBER (Joh 14:27-31)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.

DO. 3 OKTOBER (Joh 13:31-35)

Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

VR. 4 OKTOBER (Joh 5:30-47)

Jezus zegt: Ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.

ZA. 5 OKTOBER (Kol 3:1-4)

Uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

ZON. 6 OKTOBER (2 Tim 1:6-18)

Paulus schreef aan Timoteüs: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

MA. 7 OKTOBER (Js 42:10-17)

De Heer zegt: Ik voer mijn volk over wegen die ze niet kennen. Duisternis verander ik in licht.

DI. 8 OKTOBER (Kol 1:24-28)

God heeft bekend willen maken hoe glorieus dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u.

WO. 9 OKTOBER (Joh 17:11-21)

Jezus bad voor zijn leerlingen en zei: Zoals u in mij bent en ik in u, Vader, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

DO. 10 OKTOBER (Js 66:18-21)

De Heer zegt: Ik zal komen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien.

VR. 11 OKTOBER (Mt 24:4-14)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Men zal jullie onderdrukken. Maar wie stand-

houdt tot het einde, zal worden gered. Het goede nieuws over het koninkrijk wordt in de hele wereld verkondigd.

ZA. 12 OKTOBER (Ef 3:7-12)

Paulus schreef: In Christus hebben wij vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.

ZON. 13 OKTOBER (Lc 17:11-19)

Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.

MA. 14 OKTOBER (1 Kon 8:22-40)

Salomo bad: Heer, luister en vergeef. Grijp in en geef ieder wat hun toekomt, want u weet wat er in hen omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden.

DI. 15 OKTOBER (Ez 11:17-20)

Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven.

WO. 16 OKTOBER (Heb 7:23-28)

Jezus kan ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.

DO. 17 OKTOBER (Kol 2:16-23)

Paulus schreef: Uiterlijke regels zijn slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

VR. 18 OKTOBER (Ps 65)

Worden onze zonden mij te zwaar, God, u neemt weg wat wij misdeden.

ZA. 19 OKTOBER (1 Joh 3:14-20)

Johannes schreef: We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

ZON. 20 OKTOBER (Lc 18:7-8)

Jezus zegt: Zal God niet zeker recht verschaffen aan hen die dag en nacht tot hem roepen?

MA. 21 OKTOBER (Js 26:7-9)

Reikhalzend kijk ik naar u uit, Heer, zelfs 's nachts verlang ik naar u.

DI. 22 OKTOBER (Tit 3:4-7)

God heeft de heilige Geest door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons uitgegoten. Door zijn genade krijgen wij deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

WO. 23 OKTOBER (1 Kor 12:4-11)

Paulus schreef: In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

DO. 24 OKTOBER (2 Pe 1:5-8)

Verrijk uw volharding met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar.

VR. 25 OKTOBER (Hnd 5:17-33)

Petrus zei: God heeft Jezus tot leidsman en redder verheven om de mensen tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

ZA. 26 OKTOBER (2 Kor 4:8-12)

Paulus schreef: We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

ZON. 27 OKTOBER (Lc 18:9-14)

Jezus zegt: In de tempel sloeg iemand zich op de borst en zei: "God, wees mij zondaar genadig." Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God.

MA. 28 OKTOBER (Mt 7:24-27)

Jezus zegt: Wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

DI. 29 OKTOBER (1 Joh 4:16-21)

God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

WO. 30 OKTOBER (Lc 12:4-12)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer ze jullie beschuldigen, vraag je dan niet bezorgd af hoe je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.

DO. 31 OKTOBER (Lc 6:17-23)

Jezus zegt: Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.