

# Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

## Leesrooster november 2022

### DI. 1 NOVEMBER *Mt 5:1-12*

#### **ALLERHEILIGEN**

Jezus zegt: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.

### WO. 2 NOVEMBER *1 Tes 4:13-18*

Paulus schreef: Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden.

### DO. 3 NOVEMBER *W 7:21-30*

De wijsheid van God vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgend geslacht en maakt hen tot vrienden van God. Zij omvat de wereld van het ene uiteinde tot het andere.

### VR. 4 NOVEMBER *Lucas 17:20-21*

Jezus zegt: De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.

### ZA. 5 NOVEMBER *Job 19:25-27*

Job zegt: Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

### ZON. 6 NOVEMBER *Lucas 20:27-38*

Jezus zegt: God is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.

### MA. 7 NOVEMBER *Psalms 37*

Uit de Psalmen: Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt.

### DI. 8 NOVEMBER *Sirach 27:30-28:7*

Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed. Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen?

### WO. 9 NOVEMBER *Jesaja 30:15-18*

Uit het boek Jesaja: In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.

### DO. 10 NOVEMBER *Matteüs 18:1-4*

Jezus zegt: Ik verzeker jullie: wie zichzelf vernedert en wordt als een kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

### VR. 11 NOVEMBER *Efeziërs 1:1-10*

In Christus zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij zijn rijke genade.

### ZA. 12 NOVEMBER *1 Johannes 5:14-15*

Johannes schreef: Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat hij naar ons luistert, als wij hem iets vragen overeenkomstig zijn wil.

### ZON. 13 NOVEMBER *Lucas 21:5-19*

Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zullen worden vervolgd omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen.

### MA. 14 NOVEMBER

#### **Deuteronomium 4:29-31**

U zult de Heer, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.

### DI. 15 NOVEMBER *Marcus 1:1-15*

Jezus zegt: Het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

### WO. 16 NOVEMBER *Hebreeën 12:12-24*

Streef ernaar in vrede te leven met allen. Zorg ervoor dat er geen giftige kiem opschiet.

### DO. 17 NOVEMBER *Romeinen 8:31-39*

Paulus schreef: Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus.

### VR. 18 NOVEMBER *Psalms 24*

Uit de Psalmen: Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd.

### ZA. 19 NOVEMBER *Daniël 7:9-14*

Daniël zei: In mijn nachtelijke visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Alle volken, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit te gronde zou gaan.

### ZON. 20 NOVEMBER *Lucas 23:33-46*

De misdadiger die naast Jezus gekruisigd was, zei: "Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt." Jezus antwoordde: "Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn."

### MA. 21 NOVEMBER *Romeinen 5:1-11*

Paulus schreef: De hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

### DI. 22 NOVEMBER *Jakobus 2:14-26*

Jakobus schreef: Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

### WO. 23 NOVEMBER *1 Johannes 3:16-24*

We kunnen met een gerust hart voor God staan. Zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

### DO. 24 NOVEMBER *Marcus 6:45-52*

Toen de leerlingen Jezus over het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.

### VR. 25 NOVEMBER *Lucas 23:33-34*

Aan het kruis zei Jezus: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.

### ZA. 26 NOVEMBER

#### **Zacharias 2:14-17 (2:10-13)**

Uit het boek van de profeet Zacharia: Jubel, mijn volk, en verheug je, want ik kom in jullie midden wonen – spreekt de Heer.

### ZON. 27 NOVEMBER *Matteüs 24:42-44*

#### **Eerste ADVENT**

Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

### MA. 28 NOVEMBER *Openbaring 21:5-7*

God zegt: Ik ben het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

### DI. 29 NOVEMBER *Matteüs 25:1-13*

Jezus zegt: Wees waakzaam, want je kent dag noch uur.

### WO. 30 NOVEMBER *Matteüs 4:18-22*

Jezus zag Simon en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 'Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.