

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster juli 2020

WO. 1 JULI (1 Johannes 1:5-7)

Als we onze weg in het licht gaan, zoals God zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden.

DO. 2 JULI (Handelingen 10:1-35)

Petrus zei: God maakt geen onderscheid tussen mensen, maar hij trekt zich het lot aan van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.

VR. 3 JULI (Johannes 20:19-31)

Een week na de opstanding waren de leerlingen samen, Jezus kwam in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.'

ZA. 4 JULI (Efeziërs 5:14-20)

Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.

ZON. 5 JULI (Matteüs 11:25-27)

Jezus zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, wat u aan eenvoudige mensen hebt onthuld.

MA. 6 JULI (Genesis 2:5-9)

God maakte de mens uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

DI. 7 JULI (Handelingen 8:1-8)

De gelovigen werden door hevige vervolgingen verspreid. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.

WO. 8 JULI (2 Timoteüs 2:1-7)

Paulus schreef: Wees sterk door de genade van Christus Jezus.

DO. 9 JULI (Psalm 38)

Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen. Op u, Heer, hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God.

VR. 10 JULI (Jeremia 3:12)

De Heer zegt: Kom terug, want ik ben vol genade.

ZA. 11 JULI (Jesaja 40:6-8)

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.

ZON. 12 JULI (Matteüs 13:1-9)

Jezus zei: Eens ging een zaaier uit om te zaaien. Een gedeelte viel op goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!

MA. 13 JULI (Jeremia 31:31-34)

De Heer zegt: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

DI. 14 JULI (Jesaja 51:4-12)

De Heer zegt: Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot. Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling?

WO. 15 JULI (Hebreeën 12:18-24)

U hebt niet voor een tastbare werkelijkheid gestaan. Nee, u staat voor de stad van de levende God, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus.

DO. 16 JULI (Romeinen 8:1-11)

Hij die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt, zal ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

VR. 17 JULI (Psalm 51)

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.

ZA. 18 JULI (Galaten 3:23-29)

Paulus schreef: Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.

ZON. 19 JULI (Matteüs 13:31-32)

Jezus zegt: Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten.

MA. 20 JULI (Lucas 4:14-30)

Jezus las het volgende uit het boek Jesaja: om aan armen het goede nieuws te brengen heeft de Heer mij gezonden en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.

DI. 21 JULI (Kolossenzen 2:6-10)

Paulus schreef: In Christus is de goddelijke volheid lichamenlijk aanwezig, en ook u bent van die volheid vervuld.

WO. 22 JULI (Psalm 5)

Ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen. Leid mij, Heer, door uw gerechtigheid.

DO. 23 JULI (Jakobus 1:21-25)

Jakobus schreef: Wie de boodschap van God hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die zijn gezicht in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.

VR. 24 JULI (Romeinen 8:31-39)

Paulus schreef: Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

ZA. 25 JULI (2 Korintiërs 4:7-15)

Paulus schreef: We weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren.

ZON. 26 JULI (Matteüs 13:44-52)

Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

MA. 27 JULI (Jeremia 30:17-22)

De Heer zegt: Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen. Jullie zullen mijn volk zijn, en ik zal jullie God zijn.

DI. 28 JULI (Lucas 17:3-4)

Jezus zegt: Als je broeder zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt: "Ik heb berouw," dan moet je hem vergeven.

WO. 29 JULI (Zacharia 12:10-13:1)

De Heer zegt: Ik vervul mijn volk met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, door degene die ze hebben doorstoken. Op die dag zal er een bron ontspringen waarin mijn volk haar zonde en onreinheid kan afwassen.

DO. 30 JULI (1 Tessalonicenzen 1:1-8)

Paulus schreef: U hebt de Heer nagevolgd: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest.

VR. 31 JULI (Marcus 14:32-41)

Jezus zegt: Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.