

# Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

## Leesrooster december 2022

### DO. 1 DECEMBER

#### **1 Tessalonicenzen 5:1-11**

Paulus schreef: U bent allen kinderen van het licht en van de dag. Laten we dus niet slapen, maar waken.

### VR. 2 DECEMBER *Psalms 130*

Mijn ziel ziet uit naar de Heer en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters uitzien naar de morgen.

### ZA. 3 DECEMBER *Jesaja 43:18-21*

Dit zegt de Heer: Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, en mijn volk zal mijn lof verkondigen.

### ZON. 4 DECEMBER *Matteüs 3:1-12*

Johannes de Doper trad op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

### MA. 5 DECEMBER *Romeinen 14:13-19*

Paulus schreef: Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

### DI. 6 DECEMBER *1 Petrus 5:6-11*

Petrus schreef: U mag uw zorgen op God afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

### WO. 7 DECEMBER *Marcus 13:33-37*

Jezus zegt: Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!

### DO. 8 DECEMBER *1 Johannes 1:1-7*

Johannes schreef: Dit is wat wij Christus hebben horen verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.

### VR. 9 DECEMBER *Psalms 119:81-88*

Mijn ziel smacht naar u, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld.

### ZA. 10 DECEMBER

#### **1 Tessalonicenzen 5:12-28**

Paulus schreef: Mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. God die u roept is trouw.

### ZON. 11 DECEMBER *Matteüs 11:2-15*

Jezus zei over Johannes de Doper: Hij is degene over wie geschreven staat: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.

### MA. 12 DECEMBER *Romeinen 8:22-27*

Paulus schreef: In de hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

### DI. 13 DECEMBER *1 Johannes 3:14-20*

Johannes schreef: We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

### WO. 14 DECEMBER *Jeremia 17:14-17*

Jeremia zei: Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?

### DO. 15 DECEMBER *Matteüs 5:13-16*

Jezus zegt: Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie licht moet schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

### VR. 16 DECEMBER

#### **1 Tessalonicenzen 5:12-22**

Paulus schreef: Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden.

### ZA. 17 DECEMBER *Baruch 4:36-37*

God zei tot zijn volk: Kijk en zie welke vreugde God je brengt.

### ZON. 18 DECEMBER *Matteüs 1:18-23*

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent: God met ons.

### MA. 19 DECEMBER *Leviticus 26:3-13*

De Heer zei tegen zijn volk: Mijn woning zal in jullie midden staan. Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk.

### DI. 20 DECEMBER *Sirach 34:14-17 (16-20)*

De ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft. Hij doet de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en brengt zegen.

### WO. 21 DECEMBER *Lucas 1:39-45*

Elisabet zei tot Maria: Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.

### DO. 22 DECEMBER *Lucas 1:39-56*

Maria zei: Wie honger heeft overlaadt de Heer met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

### VR. 23 DECEMBER *Hebreeën 2:5-18*

Omdat Christus zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

### ZA. 24 DECEMBER *Lucas 2:1-20*

De engel van de Heer zei tegen de herders: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

### ZON. 25 DECEMBER *Johannes 1:9-18*

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond en wij hebben zijn grootheid gezien.

### MA. 26 DECEMBER

#### **Handelingen 6:8-15, 7:55-60**

Terwijl Stefanus gestenigd werd, bad hij: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest.' Hij riep luidkeels: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan!' En na deze woorden stierf hij.

### DI. 27 DECEMBER *1 Johannes 5:18-21*

Johannes schreef: Wij zijn in God, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

### WO. 28 DECEMBER *Zacharias 8:11-17*

Dit zegt de Heer: Ik zal u redden en u gezegend laten zijn. Vrees dus niet.

### DO. 29 DECEMBER *1 Korintiërs 13:8-13*

Paulus schreef: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

### VR. 30 DECEMBER *Ezechiël 16:60-63*

De Heer zei: Als ik mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat ik de Heer ben; je zult van schaamte geen woord durven zeggen, omdat ik je alles heb vergeven wat je hebt gedaan.

### ZA. 31 DECEMBER *Genesis 28:10-22*

De Heer zei: Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.