

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster december 2021

WO. 1 DECEMBER *Marcus 1:1-8*

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!" Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

DO. 2 DECEMBER *Psalms 138*

De Heer ziet naar de nederige om. Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven.

VR. 3 DECEMBER *1 Petrus 4:7-11*

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

ZA. 4 DECEMBER *Hebreeën 10:19-25*

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen.

ZON. 5 DECEMBER *Lucas 3:1-6*

Johannes de Doper kwam, zoals geschreven staat in het boek van Jesaja: Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"

MA. 6 DECEMBER *Psalms 119:49-56*

Uw wil is voor mij als een lied. Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam.

DI. 7 DECEMBER *Handelingen 13:23-25*

Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar mijn sandalen los te maken.

WO. 8 DECEMBER *Lucas 1:26-38*

De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

DO. 9 DECEMBER *Psalms 18*

De Heer gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

VR. 10 DECEMBER *Sirach 28:2-7*

Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.

ZA. 11 DECEMBER *Jesaja 11:1-10*

Jesaja zei: De geest van de Heer zal op de Messias rusten. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

ZON. 12 DECEMBER *Lucas 3:15-22*

Johannes de Doper zei: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.

MA. 13 DECEMBER *1 Korintiërs 1:4-9*

Paulus schreef: U wacht op de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij is het die u tot het einde toe zekerheid geeft.

DI. 14 DECEMBER *Psalms 96*

Zing voor de Heer een nieuw lied, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend.

WO. 15 DECEMBER *Johannes 1:29-34*

Johannes de Doper zei over Jezus: Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.

DO. 16 DECEMBER *Jesaja 56:1-7*

Dit zegt de Heer: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.

VR. 17 DECEMBER *Micha 7:7-8*

Ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht.

ZA. 18 DECEMBER *Micha 7:14-20*

Heer, weid uw volk, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud.

ZON. 19 DECEMBER *Lucas 1:39-45*

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!

MA. 20 DECEMBER *Jesaja 64:3-7*

Heer, u komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen.

DI. 21 DECEMBER *Psalms 119:25-32*

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, Heer, want u geeft mij ruimte.

WO. 22 DECEMBER *1 Korintiërs 1:26-31*

Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is, heeft God uitgekozen.

DO. 23 DECEMBER *Jesaja 50:10*

Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God.

VER. 24 DECEMBER *1 Korintiërs 2:1-9*

Paulus schreef: Wij verkondigen wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen menshart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.

ZA. 25 DECEMBER *Johannes 1:1-5*

KERSTMIS

In het begin was het Woord. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

ZON. 26 DECEMBER *Lucas 2:41-52*

Toen Jozef en Maria Jezus in de tempel vonden, zei hij tegen hen: "Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.

MA. 27 DECEMBER *1 Johannes 1:1-4*

JOHANNES

Johannes schreef: Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

DI. 28 DECEMBER *Johannes 1:14-18*

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

WO. 29 DECEMBER *Filippenzen 2:1-11*

Paulus schreef: Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

DO. 30 DECEMBER *Johannes 12:35-36*

Jezus zei tot zijn leerlingen: Geloof in het licht, dan bent u kinderen van het licht.

VR. 31 DECEMBER *Matteüs 5:44-48*

Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.