

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster augustus 2019

DO. 1 AUGUSTUS (Mc 9:30-37)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.

VR. 2 AUGUSTUS (Lc 7:36-50)

Jezus zei tot een vrouw: "Uw zonden zijn u vergeven." De aanwezigen dachten bij zichzelf: "Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft?" Hij zei tegen de vrouw: "Uw geloof heeft u gered; ga in vrede."

ZA. 3 AUGUSTUS (Am 8:11)

De Heer zegt: De dagen komen dat ik het land zal laten hongeren. Het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water, maar honger naar de woorden van de Heer.

ZON. 4 AUGUSTUS (Lc 12:13-21)

Jezus zegt: Hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.

MA. 5 AUGUSTUS (Spr 23:15-19)

Heb altijd ontzag voor de Heer. Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.

DI. 6 AUGUSTUS (Da 7:13-14)

Uit het boek Daniël: In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

WO. 7 AUGUSTUS (Mt 20:20-28)

Jezus zegt: Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.

DO. 8 AUGUSTUS (Gal 5:13-14)

U bent geroepen om vrij te zijn. Dien elkaar in liefde.

VR. 9 AUGUSTUS (1 Pe 4:7-11)

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

ZA. 10 AUGUSTUS (Jr 1:4-8)

God zei tot Jeremia: Richt je tot iedereen naar wie ik je zend. Wees voor niemand bang, want ik zal je ter zijde staan en je redden.

ZON. 11 AUGUSTUS (Lc 12:32-34)

Jezus zegt: Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een schat in de hemel die niet opraakt. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

MA. 12 AUGUSTUS (Lc 5:1-11)

Jezus zei tegen Simon Petrus: "Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen."

DI. 13 AUGUSTUS (Js 49:1-6)

De Heer zei: Dat je mijn dienaar bent om mijn volk op te richten, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.

WO. 14 AUGUSTUS (1 Tes 5:1-11)

Paulus schreef: U bent allen kinderen van het licht en van de dag. Laten we dus niet slapen, maar waken.

DO. 15 AUGUSTUS (Lc 1:46-55)

Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.

VR. 16 AUGUSTUS (Lc 14:27-33)

Jezus zegt: Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

ZA. 17 AUGUSTUS (2 Kor 6:1-10)

Paulus schreef: We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

ZON. 18 AUGUSTUS (Lc 12:49-53)

Jezus zegt: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!

MA. 19 AUGUSTUS (Bar 5:1-9)

Leg het gewaad van je verdriet af en hul je voorgoed in Gods stralende schoonheid. God zal u met vreugde leiden onder betoon van zijn barmhartigheid en gerechtigheid.

DI. 20 AUGUSTUS (Apk 21:5-7)

God zegt: Ik ben het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

WO. 21 AUGUSTUS (1 Joh 4:7-11)

Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

DO. 22 AUGUSTUS (Hnd 2:42-47)

Alle gelovigen hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.

VR. 23 AUGUSTUS (Rom 12:14-18,21)

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Leef, voorzover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede.

ZA. 24 AUGUSTUS (Ef 2:13-22)

Paulus schreef: In Christus wordt u samen opgebouwd tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

ZON. 25 AUGUSTUS (Lc 13:22-30)

Jezus zegt: Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.

MA. 26 AUGUSTUS (Ps 34)

De Heer is gebroken mensen nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.

DI. 27 AUGUSTUS (Rom 12:3-13)

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, bid onophoudelijk en wees gastvrij.

WO. 28 AUGUSTUS (Tit 3:4-7)

Toen de goedheid en mensliefde van God, onze redder, openbaar zijn geworden, heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.

DO. 29 AUGUSTUS (Gal 3:19-29)

Paulus schreef: U hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

VR. 30 AUGUSTUS (Mc 2:15-17)

Jezus zegt: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

ZA. 31 AUGUSTUS (Apk 3:20-22)

De opgestane Christus zegt: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.