

# Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

## Leesrooster april 2021

### DO. 1 APRIL *Rom 8:31-39*

Paulus schreef: Dood noch leven, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus.

### GOEDE VRIJDAG 2 APRIL *Joh 19:28-42*

Aan het kruis zei Jezus: "Het is volbracht." Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

### ZA. 3 APRIL *1 Pe 3:18-22*

Naar het lichaam werd Christus gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij gegaan om het evangelie te verkondigen aan hen die destijds zich niet lieten overtuigen.

### PASEN ZON. 4 APRIL *Joh 20:1-9*

De leerling van Jezus ging het lege graf in. Hij zag en geloofde.

### MA. 5 APRIL *1 Kor 15:12-22*

Christus is uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

### DI. 6 APRIL *Lc 24:13-35*

Toen de leerlingen uit Emmaüs de opgestane Jezus herkend hadden, zeiden ze tegen elkaar: Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?

### WO. 7 APRIL *Mc 6:45-52*

Toen de leerlingen Jezus over het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.

### DO. 8 APRIL *Fil 1:12-26*

Paulus schreef uit de gevangenis: Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.

### VR. 9 APRIL *Re 5:31*

Heer, maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon!

### ZA. 10 APRIL *Joh 7:1-24*

Jezus zei: Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt.

### ZON. 11 APRIL *Joh 20:19-31*

De opgestane Jezus blies over zijn leerlingen heen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven.

### MA. 12 APRIL *1 Tes 1:1-5*

Paulus schreef de Tessalonicenzen: Wij gedenken voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.

### DI. 13 APRIL *Lc 8:19-21*

Jezus zegt: Mijn moeder en mijn broers zijn degenen die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen.

### WO. 14 APRIL *Lc 13:18-21*

Jezus zegt: Het koninkrijk van God lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordeesemd was.

### DO. 15 APRIL *1 Tim 4:7-16*

Paulus schreef: Oefen jezelf in een vroom leven, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.

### VR. 16 APRIL *Jak 5:7-11*

Jakobus schreef: Denk aan de profeten die in de naam van de Heer spraken: neem een voorbeeld aan hun geduldige lijden. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig!

### ZA. 17 APRIL *Sir 4:1-10*

Bevrijd wie onrecht werd gedaan van zijn belager. Dan zul je als een zoon van de Allerhoogste zijn, hij zal van je houden, meer dan je moeder.

### ZON. 18 APRIL *Lc 24:35-48*

De opgestane Jezus kwam te midden van zijn leerlingen staan en zei: Vrede zij met jullie.

### MA. 19 APRIL *Js 40:1-5*

Jesaja zei: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.

### DI. 20 APRIL *1 Pe 1:13-16*

Petrus schreef: Vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.

### WO. 21 APRIL *Heb 10:1-18*

Zo spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.

### DO. 22 APRIL *Mt 19:23-30*

De leerlingen vroegen Jezus: "Wie kan er nog gered worden?" Jezus antwoordde hun: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk."

### VR. 23 APRIL *Gal 6:1-10*

Paulus schreef: Wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.

### ZA. 24 APRIL *Ps 73*

God, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Naast u wens ik geen ander op aarde.

### ZON. 25 APRIL *Joh 10:11-15*

Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

### MA. 26 APRIL *Fil 3:17-4:1*

Paulus schreef: Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

### DI. 27 APRIL *Ps 119:9-16*

Uw regels wil ik overdenken, Heer, het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wil.

### WO. 28 APRIL *Rom 8:22-27*

Paulus schreef: In de hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

### DO. 29 APRIL *Rom 12:9-13*

Paulus schreef: Laat uw liefde oprecht zijn. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters.

### VR. 30 APRIL *Hnd 4:1-22*

Jezus is de steen die door de bouwlieden is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.